

3.1.1. Κωδικός (-οί) αναγνώρισης	GR PIOP FOD1
3.1.2. Τίτλος	Νικόλαος Πορφυρογένης
3.1.3. Χρονολογία (-ες)	1890-1981
3.1.4. Επίπεδο περιγραφής	Αρχείο
3.1.5. Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος, διαστάσεις)	1,71 τρέχοντα μέτρα
3.2.1 Όνομα του παραγωγού (-ών)	Νικόλαος Πορφυρογένης
3.2.2 Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό σημείωμα	<p>Ο Νικόλαος Πορφυρογένης γεννήθηκε το 1901 στην Αγριά Πηλίου και ήταν εγγονός του Νικολάου Κομνηνού, καθηγητή της αρχαίας φιλολογίας, του επονομαζόμενου στη Δράκεια Πηλίου «λογιώτατου», και γιος του σπουδαγμένου περί τα εμπορικά στο Παρίσι Ναπολέοντα Βρυλάντη-Κομνηνού, στον οποίο οφείλεται και η εμπέδωση του ονόματος Πορφυρογένης. Με το πέρας των γυμνασιακών του σπουδών, προσλήφθηκε ως δόκιμος υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Έχοντας υπηρετήσει σε επαρχιακά καταστήματα, το 1933 ανέλαβε Διευθυντής Επιθεώρησης και το 1950 Διευθυντής του Ενιαίου Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας. Το 1951, προτάθηκε για τη θέση του Υποδιοικητή της Τράπεζας, υποψηφιότητα η οποία, κατά την εκτίμηση του ίδιου, υπονομεύτηκε με επιτυχία από δημοσιογραφικά συγκροτήματα, κύκλους δυσारेστημένων επιχειρηματιών που δεν απολάμβαναν των χορηγήσεων που θα ανέμεναν κι άλλες προσωπικότητες των οποίων η μεσολάβηση υπέρ δανειοδότησης τρίτων δεν εισακούσθηκε από τον Ν. Πορφυρογένη. Η υπηρεσία του στην Εθνική Τράπεζα τερματίσθηκε σε ηλικία 53 ετών με τη συγχώνευσή της σ' αυτή της Τραπεζής Αθηνών, το 1953. Στη συνέχεια, διετέλεσε Πρόεδρος και Σύμβουλος διαφόρων τραπεζικών, ασφαλιστικών και βιομηχανικών εταιρειών. Τον Απρίλιο 1964 εκλέχθηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Βιομηχανικής Αναπτύξεως, που είχε ιδρυθεί το 1959. Έργο του Ν. Πορφυρογένη ήταν η προετοιμασία συγχώνευσης του οργανισμού αυτού με τους Οργανισμούς Χρηματοδότησεως Οικονομικής Αναπτύξεως και Τουριστικής Πίστewς, από όπου προέκυψε τον Σεπτέμβριο 1964 η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), της οποίας υπήρξε ο πρώτος Διοικητής. Παράλληλα, το 1966 διορίσθηκε αναπληρωτής Διοικητής της Διεθνούς Τραπεζής στη Washington, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Από τις θέσεις αυτές παραιτήθηκε λίγες μέρες μετά το πραξικόπημα του 1967, και όπως ο ίδιος αναφέρει αποσύρθηκε στον ιδιωτικό βίο. Το 1968 λόγω βαρύτατου βρογχικού</p>

	<p>άσθματος, ύστερα από ανεπιτυχή νοσηλεία στην Αθήνα, εγκαταστάθηκε στη Λωζάνη. Το 1978 ίδρυσε με τη γυναίκα του Ελένη στη γενέτειρά του Αγριά το Κοινοφελές Ίδρυμα Νικολάου και Ελένης Πορφυρογένη και στη Λωζάνη ομώνυμο Ίδρυμα για την προώθηση των ελληνο-ελβετικών σχέσεων. Το 1984, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο σπίτι του στη Λωζάνη.</p>
3.2.3 Ιστορικό της ενότητας περιγραφής	
3.2.4 Διαδικασία πρόσκτησης	Δωρεά Ελένης και Αικατερίνης Πορφυρογένη (2002)
3.3.1 Παρουσίαση περιεχομένου	<p>Το αρχείο αποτελείται από τις εξής σειρές:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Προσωπικά (1905, 1908, -1980) 2. Επαγγελματικά (1890, 1920-1969) 3. Διάφορα (1949, 1981)
3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση	Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι.
3.3.3 Προσθήκες υλικού	Δεν αναμένονται προσθήκες υλικού.
3.3.4 Σύστημα ταξινόμησης	Το αρχείο έχει ταξινομηθεί σε 3 σειρές.
3.4.1 Όροι πρόσβασης	Ύστερα από έγκριση της αίτησης του ερευνητή από την Υπηρεσία Ι.Α. ΠΙΟΠ
3.4.2 Όροι αναπαραγωγής	Βλ. Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Ι.Α. ΠΙΟΠ (www.pioip.gr)
3.4.3 Γλώσσα / γραφή των τεκμηρίων	Ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική
3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις	Λυτά έγγραφα, κατάστιχα, φωτογραφίες
3.4.5 Εργαλεία έρευνας	
3.5.1 Εντοπισμός πρωτοτύπων	
3.5.2 Εντοπισμός αντιγράφων	
3.5.3 Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής	
3.5.4 Δημοσιεύσεις / βιβλιογραφία	
3.6.1 Παρατηρήσεις	Το 1971 ο Ν. Πορφυρογένης εξέδωσε το βιβλίο «Ομιλούν τα έγγραφα» όπου εξιστορεί την ίδρυση και τα πρώτα χρόνια της ΕΤΒΑ.
3.7.1 Παρατηρήσεις και όνομα αρχειονόμου	Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου
3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής	ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση
3.7.3 Χρονολογία -(ες) περιγραφής	2019